

SCHATRIJK DOOR

PAULIEN

VRIJWILLIGER TAALPUNT

Paulien Holtkuile werkt al meer dan 25 jaar in het onderwijs, waarvan het grootste deel met kinderen voor wie taal niet vanzelfsprekend is. Sinds een paar jaar zet ze haar kennis ook in voor volwassenen. Dat doet ze als vrijwilliger bij Taalpunt, waar mensen kunnen leren lezen, spreken en schrijven. 'Hier komen mensen die niet het onderwijs hebben gekregen waar ze recht op hadden.'

Waarom ben je vrijwilligerswerk gaan doen?

Door mijn werk als leerkracht voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en voor dove en slechthorende kinderen ondervind ik dagelijks wat voor worsteling het kan zijn als je de Nederlandse taal niet goed beheerst. Mijn ervaring met kinderen was mijn grootste drijfveer om te kijken hoe volwassen hiermee omgaan. Wat helpt hen in de praktijk van het dagelijks leven en wat belemmert hen?

Hoe ben je bij Stadkamer terechtgekomen?

Een vriendin van mij is Taalpuntcoördinator bij de bibliotheek in de gemeente Dalfsen. We spraken vaak over hoe het is om laaggeletterd te zijn. Via haar kwam ik in contact met de toenmalige coördinator van Taalpunt in Zwolle, Anneke. Met haar heb ik een gesprek gehad over wat ik voor Taalpunt kan betekenen. We besloten dat ik zou werken met mensen die Nederlands als moedertaal hebben, maar het niet goed genoeg beheersen.

Wat zijn je taken?

Sinds een paar jaar help ik een vrouw die haar taalvaardigheid wil verbeteren. We zien elkaar wekelijks een uur. Daarvan oefenen we gemiddeld 25 minuten effectief aan haar leerdoelen, daarnaast praten we veel met elkaar over de dingen waar zij tegenaan loopt. We begonnen met het oefenen van digitaal klokkijken en met open en gesloten lettergrepen. Dat gaat goed. Ze wil nu graag haar rijbewijs halen, daarom oefenen we nu met het leren van verkeersborden en het maken van theorieopdrachten. We doen dat op de computer, omdat ook dat lastig voor haar is. Soms help ik haar bijvoorbeeld bij het maken van een online afspraak met haar huisarts. Uiteindelijk is het doel dat iemand zich na tijdelijke hulp van een vrijwilliger van Taalpunt zelfstandig kan redden. Zo heb ik ook een man geholpen om weer gemotiveerd een krant te kunnen lezen. Sinds hij met pensioen was, las hij niet meer en bleef de krant in de bak liggen. Door wekelijks samen berichten te lezen over onderwerpen waar hij nieuwsgierig naar was, kreeg hij weer vertrouwen in zichzelf.

Wat vind je leuk aan het werk bij Stadkamer en waarom is dit waardevol?

Bij Taalpunt kom je echt in contact met allerlei mensen. De gesprekken die ik voer met de vrouw die ik nu begeleid, verruimen mijn blik op de wereld enorm. En het is mooi dat ik op deze manier iemands kwaliteit van leven kan verbeteren. Daarnaast heb ik er enorm veel aan in mijn werk als leerkracht. Het geeft me een completer beeld over de consequenties van moeite hebben met taal. Het onderstreept het belang van een goede basis. Ik vertel ook aan mijn leerlingen dat ik bij volwassen mensen kom die moeite hebben met taal. Dat doe ik zodat ze inzien hoe belangrijk het is om goed te kunnen lezen.

Wat levert het vrijwilligerswerk bij Stadkamer jou op?

Zingeving. Dat vooral. Laatst las ik ergens: zingeving is het beste medicijn. Daar ben ik het zo mee eens. Dit vrijwilligerswerk laat me weer inzien hoe belangrijk taal is om je de moeite waard te voelen. En dat leer ik vooral door met deze mensen in gesprek te blijven. Als ik iemand kan helpen om een rijbewijs te halen of om te kunnen klokkijken, dan is die inspanning die mij dat kost heel klein in vergelijking met wat het iemand oplevert.

Wat zou je willen zeggen tegen iedereen die twijfelt om vrijwilliger te worden?

Als het gaat om vrijwilliger worden bij Taalpunt, zou ik zeggen: ga in gesprek, zoek het op. Verruim je blik. Je kunt van grote waarde zijn voor een ander. Als je in gesprek gaat met andere mensen heb je vaak meer begrip voor de keuzes die iemand maakt. Stel vragen. Je zult zien dat er mooie dingen ontstaan waarvan je het bestaan niet wist.'

